

# Vrijdag, stressdag

Actrice Angela Schijf (31) is getrouwd met acteur en muzikant Tom Van Landuyt (43) en mama van Bloem (6) en Mensje (4).



**V**rijdagmiddag. Kwart over drie. Ik prop een ziek kind met drie jassen en evenveel mutsen in de bakfiets en haal het andere op van school. Mensje had eergisteren nog 40° koorts. Nu moet ze op de terugweg plaats maken voor het grote geweld: haar oudere zus én een vriendinnetje. “Meisjes, stil zitten alstublieft, straks vallen we nog...” “Dames, de bakfiets is geen speeltuin!” Mensje laat het allemaal langs haar heen gaan. Vrijdag = stressdag. Bij de kleinste vertraging loopt alles in het honderd. Ik fiets me in het zweet. Thuis

slinger ik zwemtassen in de auto en de drie meisjes er achteraan. Kwart over vier. Om half vijf moet mijn oudste *in* het zwembad liggen. Bij het zwembad kunnen we voor de deur parkeren. Het tij keert zich, denk ik. Misschien wordt deze dag toch nog de moeite waard. De vieze, zweterige kleedruimte ademt ons toe. Mensje hangt rond me als een natte dweil. Bloem en vriendin keten en gillen. Ik gooi Bloem het zwembad in. Haar vriendinnetje gaat kleuren in de kantine. Mensje heeft er genoeg aan als ik over haar rugje kriebel. Ik kijk naar mijn zwemprinses. Wat ben

ik trots op haar. Ze moet leren duiken en hoewel ze plat op haar buik gaat, blijft ze maar proberen. Terug de warme, klamme kleedkamer in. Haar vriendinnetje leidt Bloem meteen af van ‘de stomste zwemles ooit’. Hup, badmuts af en de wagen in. Bloems vriendinnetje blijft logeren dus dat wordt een feestmaal: kip, verse appelmoes en frietjes. De grote meiden krijgen kerstlichtjes in hun kamer en er mag nog wat gebabbeld worden in bed. Mijn zieke Mensje moet het doen met kusjes en een lepel hoestsiroop. Beneden ruim ik de tafel af en het speelgoed op. Ik knip de babyfoon aan. Vrien-

din: “Mijn mama heeft nooit tijd om met mij te knutselen. Ze moet altijd opruimen en speelt nooooooooooiet met

mij.” Ik volg hun gesprek en wacht op wat Bloem zal zeggen. “Maar Lotte, mijn mama speelt ook nooit met mij. Ze moet altijd wassen, poetsen, koken en zit heeeeeeeeeel de dag achter de computer.” Oh! Da’s niet waar! Ik ren naar boven om even het beeld van die leuke, hippe moeder bij te stellen. Maar halverwege de trap sta ik stil. Een kleine opluchting maakt zich van mij meester. *Thank God* dat de moeder van Lotte ook geen tijd heeft om te knutselen. Ik dacht, dat is een juf, die heeft het vast allemaal voor elkaar en verzint iedere middag een verantwoorde, educatieve, leuke bezigheid voor haar kinderen. Ik realiseer me hoe lang we al niet naar de dierentuin zijn geweest. Dat ik Mensje al maanden wil leren fietsen. Dat die keer met z’n vieren wandelen in het bos ons zo goed had gedaan. En dat ik een hele zolder vol knutselspullen heb. De volgende morgen bel ik de moeder van Lotte. “Mag ze nog een nachtje blijven? We willen nog knutselen!”

THANK GOD DAT DE MOEDER

VAN LOTTE OOK GEEN

TIJD HEEFT OM TE KNUTSELEN